

# Vonkel, een luisterend huis vzw

Inloophuis  
Zwijnaardse steenweg 26A  
9000 Gent  
09 330 40 51  
Openingsuren zie:  
[www.vonkeleenluisterendhuis.be](http://www.vonkeleenluisterendhuis.be)



Als ik doodga  
hoop ik dat je erbij bent  
dat ik je aankijk, dat je mij aankijkt  
dat ik je hand voelen kan.  
Dan zal ik rustig doodgaan  
dan hoeft niemand verdrietig te zijn  
dan ben ik gelukkig

Remco Campert ° 1929

## Jaarverslag Vonkel 2010

Vonkel, een luisterend huis, is 2 jaar jong!

Tijd wellicht om een antwoord te geven op een vaak gestelde vraag 'vanwaar de naam VONKEL?'

Wij hadden heel graag het huis 'huize Simonne' genoemd, omdat we het huis op de eerste plaats aan haar te danken hebben. Simonne (†) is stichtend lid maar ging niet akkoord met dat voorstel en zo bleven we verweesd achter en gingen we op zoek naar een passende naam... tot ons oog viel op de fles die we voorzien hadden om de stichtende vergadering af te sluiten: 'Zuid-Afrikaanse vonkelwijn'.

De naam staat nu voor een project dat werkt vanuit de 'vonk van de ontmoeting', een vonk die aansteekt, die hoop geeft op gehoor, die de weg probeert te wijzen, een vonk die het gesprek niet schuwt. De onthaalmedewerkers blijven luisterbereid en deskundig de bezoekers in het Vonkelhuis ontvangen. Anderen werken geëngageerd achter de schermen.

Vonkel groeit door aandacht te hebben voor nieuwe noden die zich aandienen: huisbezoeken, waken bij alleenstaande stervenden, zinvol aanwezig zijn bij de uitvaart van een eenzame, het bieden van een open forum om samen ideeën en emoties te delen, te getuigen van wat is, in gesprek te gaan.

We danken iedereen van harte. Met dit jaarverslag bieden we u een blik op het voorbije jaar én op onze toekomstplannen.



# Vonkel, een luisterend huis vzw

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>2010</b></p>	<p><b>Stichtende leden</b>          - Marc Cosyns          - Gita Deneckere          - Lieve Thienpont          - Simonne Vanaelst (†)          - Tony Van Loon</p> <p>Meter: Miriam Van hee          Peter: Siegfried Bracke</p> <p><b>Raad Van Bestuur</b>          - Marc Cosyns          - Gita Deneckere          - Benneth De Proft          - Lieve Thienpont          - Rita Thienpont          - Tony Van Loon</p> <p>7 bestuursvergaderingen</p>	<p><b>5 verplichte opleidingsmomenten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vonkel: doelstellingen, procedures, attitudes</li> <li>• Euthanasie: wet, toepassingen</li> <li>• Euthanasie op basis van psychisch lijden, hulp bij zelfdoding</li> <li>• Patiëntenrechten</li> <li>• Intervisie - Groepsbespreking</li> </ul> <p><b>Facultatieve opleidingen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rouwverwerking Johan Maes 23 oktober</li> </ul> <p><b>Uitwerking traject opleiding</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• We hebben momenteel 50 occasionele medewerkers en 35 permanente en opgeleide onthaalmedewerkers</li> </ul>	<p><b>Huidige samenwerking met</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Centrum Morele Dienstverlening (CMD)</li> <li>• Levens Einde Informatie Forum (LEIF)</li> <li>• Netwerk Palliatieve Zorg</li> <li>• Vlaamse Liga tegen Kanker Gent</li> <li>• Goede verstandhouding met dichte buurt</li> </ul> <p><b>Optimaliseren bestaande samenwerking</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitbreiding naar OCMW's</li> <li>• Rouwgroepen of rouwtherapeuten</li> <li>• Links website</li> <li>• Andere</li> </ul>	<p><b>Registratie van aan kwaliteitseisen verbonden activiteiten en opstarten nieuwe activiteiten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onthaal in Vonkel</li> <li>• Huisbezoek</li> <li>• Waken bij eenzame stervende</li> <li>• Aanwezigheid uitvaarten of crematies van alleenstaanden</li> <li>• Inkomende mail beantwoorden door bestuur</li> <li>• Lezingen en opleidingen door bestuur en vrijwilligers</li> <li>• Secretariaatstefoon opgestart</li> </ul> <p><b>Uitbreiding openinguren</b>  <b>Inventarisatie Vonkel gerelateerde activiteiten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persoonlijke initiatieven</li> </ul>
	<p><b>Bestuur</b></p>	<p><b>Opleiding onthaalmedewerker</b></p>	<p><b>Vrijwilligers</b></p>	<p><b>Samenwerkingsverbanden</b></p>	<p><b>Activiteiten</b></p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>2011</b></p>	<p>Per bestuursvergadering verantwoordelijke van project uitnodigen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• statistiek</li> <li>• literatuur</li> <li>• documentatie</li> <li>• en andere</li> </ul> <p>Nieuwe leden voor RvB kunnen zich aanbieden</p>	<p><b>De verplichte opleidingen</b> worden herhaald. Alle geïnteresseerden zijn welkom!</p> <p>Intervisie: onthaalmedewerkers worden verwacht om te werken in groep vanuit ervaringen</p> <p>Supervisie: individuele vragen betreffende eigen functioneren; gesprek met bestuurslid elke zaterdag mogelijk</p> <p>Optimaliseren traject opleiding, met inbegrip van aanbod palliatieve zorgen</p> <p>Bewaking permanente vorming</p> <p>Facultatieve opleidingen :          Bezoek Namaste : 14 mei 2011          Bezoek De Bedding Gent</p> <p>Externe opleiding : per onthaalmedewerker €50/jaar beschikbaar</p> <p>Webpagina opstarten in verband met opleidingsaanbod en verslag van bijgewoonde opleidingen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Continue werving vrijwilligers</li> <li>• Uitwerking vrijwilligerscontract</li> <li>• Opleiding vrijwilligers voor het meewerken aan lezingen en vooringen.</li> </ul>  <p><b>In het Europees jaar van de vrijwilliger</b> willen we onze vrijwilligers extra <i>in de bloemkes zetten!</i>          Vonkel verdient zijn naam door de ongelooflijke inzet en toewijding van al onze vrijwilligers!          Hartelijk dank!          Het bestuur</p>	<p>Verder optimaliseren en uitbreiden bestaande samenwerking</p> <p>Nieuw lidmaatschap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VVGZ (Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg)</li> <li>• DMM (De Maakbare Mens)</li> <li>• POPOV (Provinciaal Overlegplatform Oost-Vlaanderen)</li> <li>• Opvolging opname van Vonkel in Sociale Kaart</li> </ul>	<p><b>Uitbreiding en verder verfijnen Vonkelactiviteiten met accent op</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanwezigheid uitvaarten of crematies van alleenstaanden</li> <li>• Waken</li> <li>• Telefonische bereikbaarheid</li> </ul> <p><b>We blijven werken vanuit de ontmoeting</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opleiding uitwerken voor beroepsbeoefenaars in verband met levenseinde</li> <li>• Registratie lezingen en uiteenzettingen</li> <li>• Bieden van pluralistisch discussieforum.</li> </ul>

# Vonkel, een luisterend huis vzw

<b>2010</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benefietconcert Marcel Ponsele 15/12/2010 Parnassuskerk Gent</li> <li>• Ruimte voor kunst en poëzie o.a. in het Vonkelhuis</li> </ul> <p>Stelden tentoon: Jeroen Bousier Sabine Pauwaert Jan Baccaert Bert Claeys I.Vanelstraete</p>	<p>Balans 2010</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Inkomsten</th> <th colspan="2">Uitgaven</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>giften</td> <td>14368</td> <td>gebouw</td> <td>7087</td> </tr> <tr> <td>andere</td> <td>8343</td> <td>verzekering</td> <td>304</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>andere</td> <td>7387</td> </tr> <tr> <td><b>totaal IN</b></td> <td><b>22711</b></td> <td><b>totaal UIT</b></td> <td><b>14778</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Saldo: resultaat : 7933 euro</p>	Inkomsten		Uitgaven		giften	14368	gebouw	7087	andere	8343	verzekering	304			andere	7387	<b>totaal IN</b>	<b>22711</b>	<b>totaal UIT</b>	<b>14778</b>	<p><b>Kwaliteitsbewaking in functie van:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Juiste bejegening en informatie aan onze bezoekers</li> <li>• Veiligheid en verzekeraarbaarheid van onze vrijwilligers</li> <li>• aansprakelijkheid van de vzw</li> </ul> <p><b>Kwaliteitseisen voor alle Vonkel-activiteiten zijn :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• werken op basis van ontmoeting</li> <li>• altijd met twee vrijwilligers</li> <li>• minstens 1 opgeleide vrijwilliger</li> <li>• in overleg met bestuur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualisatie website <a href="http://www.vonkeleenluisterendhuis.be">www.vonkeleenluisterendhuis.be</a></li> <li>• Ruimere bekendmaking aan breder publiek</li> <li>• Eerste uitgave Vonkelreeks: Goodbye Armand, Georgette goes home</li> <li>• Verspreiden folders</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;"><i>Dochter tegen moeder: 'Ik zorg wel voor de registratiepapieren wilsbeschikking want daar is een <b>winkel</b> voor in Gent' (Michelle)</i></p> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedeldossier opgesteld</li> <li>• Persoonlijke contacten</li> <li>• Giften van: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ mecenas</li> <li>○ service clubs</li> <li>○ banken</li> </ul> </li> <li>• Deontologie ontwikkelen betreffende handgiften</li> </ul>
Inkomsten		Uitgaven																							
giften	14368	gebouw	7087																						
andere	8343	verzekering	304																						
		andere	7387																						
<b>totaal IN</b>	<b>22711</b>	<b>totaal UIT</b>	<b>14778</b>																						

<b>Kunst gerelateerde activiteiten</b>	<b>Financiële informatie</b>	<b>Kwaliteitszorg</b>	<b>Public Relations</b>	<b>Giften en inkomsten</b>
--	------------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------------

<b>2011</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Benefietconcert Tio Pepe 30/04/2011 Geuzenhuis Gent</li> <li>• Ruimte voor kunst en poëzie in het Vonkelhuis : Veerle De Vos</li> </ul>	<p>Begroting 2011</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Inkomsten</th> <th colspan="2">Uitgaven</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010</td> <td>7933</td> <td>werkingskosten</td> <td>18900</td> </tr> <tr> <td>giften</td> <td>20000</td> <td>opleiding</td> <td>3000</td> </tr> <tr> <td>andere</td> <td>1230</td> <td>expansie/pr</td> <td>5000</td> </tr> <tr> <td><b>totaal IN</b></td> <td><b>29163</b></td> <td><b>totaal UIT</b></td> <td><b>26900</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Provisie : 2263 euro</p>	Inkomsten		Uitgaven		2010	7933	werkingskosten	18900	giften	20000	opleiding	3000	andere	1230	expansie/pr	5000	<b>totaal IN</b>	<b>29163</b>	<b>totaal UIT</b>	<b>26900</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualiseren kwaliteitsdraaiboek</li> <li>• Bewaken en optimaliseren van kwaliteit is voortdurend aandachtspunt</li> <li>• Permanente vorming</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitwerken Power Point presentatie betreffende Vonkel en voorstelling inhoudelijke topics</li> <li>• Tweede uitgave Vonkelreeks : Euthanasie op basis van psychisch lijden (Dr. Lieve Thienpont)</li> <li>• Derde uitgave Vonkelreeks : (on)draaglijk lijden (in wording)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanvraag subsidies voorbereiden</li> <li>• Inzamelen van gelden is een continu aandachtspunt</li> <li>• Betaalde activiteiten vb opleiding</li> <li>• Rommelmarkt: 17/04/2011</li> </ul>
Inkomsten		Uitgaven																							
2010	7933	werkingskosten	18900																						
giften	20000	opleiding	3000																						
andere	1230	expansie/pr	5000																						
<b>totaal IN</b>	<b>29163</b>	<b>totaal UIT</b>	<b>26900</b>																						

## Activiteiten Vonkel in 2010 opgesplitst per maand



Nieuwe activiteiten werden pas later in het jaar opgestart. Dank zij de secretariaatstelefoon werd de bereikbaarheid van Vonkel sterk vergroot.

# Vonkel, een luisterend huis vzw

*“De inrichting staat er niet echt achter, maar heeft wel veel begrip voor mijn euthanasievraag. Ze verzetten zich niet tegen het verloop van de procedure.”*

*“Het koppel was blij en opgetogen omdat ze naar Vonkel gekomen zijn. Het was als thuiskomen. Bij het afscheid vragen ze nog de weg naar het SMAK. Nu ze toch in Gent zijn kunnen ze de mooie middag afronden met een bezoekje aan een museum of twee.”*

## **Getuigenissen uit anonieme registratieverslagen**

Benefietconcert voor Vonkel '...een luisterend oor voor een luisterend huis':

**een winteravond, koud maar warm tegelijk  
een warm onthaal in een monumentaal Parnassus  
een warme gloed van schitterende virtuositeit  
een warme aanwezigheid, luisterend en genietend  
een warme glühwein, vol gezelligheid en verbondenheid  
en voor Marcel Ponsele, Jan De Winne,  
het barokensemble IL Gardellino en voor allen,  
een warm gevoel van dank!  
Dank je wel voor benefietconcert**

Via een Woon en Zorg Centrum kregen we de vraag om de laatste dagen samen met een dame door te brengen. Mevrouw was onrustig, durfde niet slapen, en wenste constant iemand aan haar zijde. Een vrijwilliger schrijft: 'De uren dat ik daar zat waren rustig en 'dichtbij' hoewel mevrouw erg ziek was, veel pijn had en veel wegdommelde. Telkens ze wakker werd was die blauwe blik daar en een teken dat ze blij was dat er iemand was. Ik merk dat onze rust overgaat naar haar en haar kan helpen rustiger afscheid te nemen. Het schrijnend verhaal van eenzaamheid hebben me diep droef gemaakt.'

## **Nieuwe activiteit: waken**

Zelfdoding is geen optie. Ik ben eenzaam opgegroeid, ik wil niet eenzaam sterven. Het is ook te bruusk, te meedogenloos.

Dus heb ik een euthanasieprocedure in gang gezet. Toen de Leifarts, bij wie ik geregeld op gesprek ga, me zei 'Je mag sterven', viel er een loodzware last van mij af.

## **De Standaard, zaterdag 16/10/10. 'Ik wil niet eenzaam sterven' Kathleen Vereecken**

*Ik voelde de nood en goesting om de daad bij het woord te voegen en eens langs te gaan bij Vonkel. Als Otje kwam ik binnengewandeld en met een gevoel van 'ergens heen te kunnen', een 'huis' te hebben waar ik altijd welkom ben om op verhaal te komen...ben ik er weer buiten gestapt. Naast m'n dappere kant (van m'n eerste 2 werkdagen moedig te hebben volbracht) overviel me ook een gevoel van verdriet, verdriet om die andere kant, die er nog is. Verdriet om wat zo beklijvend is 'geweest'. Zo iets kan ik niet zomaar door 'gewoon te doen' wegvegen. En het hoefde ook niet. Dat wist ik van tevoren. Ik zou welkom wezen bij Vonkel, want daar dragen ze Otje aan het hart.*

*M. en S. waren dan ook zo ontzettend dankbaar voor de avond (en ik hen). Ze zouden me nooit vergeten. Het was (voor ons alle drie) een mooi Nieuwjaarscadeau*

## **Mail naar aanleiding van bezoek Vonkel**

Euthanasie kliniek

Dat er een plek, dat er iemand kan zijn die je niet 'verbiedt', die je niet weerhoudt van je wens te mogen sterven, bij wie je op verhaal kan komen, zonder meer – zonder minder, die samen met jou uitzoekt wat de meest 'menselijke' manier is om te stoppen, die samen met jou bekijkt hoe en wanneer 'het' kan gebeuren, kortom, dat er een procedure bestaat euthanasie bij (ondraaglijk) psychisch lijden... is iets wat ontzettend kan opluchten, als een zware last die van je schouders valt. Hoe tegenstrijdig het ook moge klinken - plots lijkt het allemaal wat draaglijker, want de ellende is 'eindig', en dus niet meer eindeloos. Je weet dat je niet meer hoeft te vechten, dat je mag sterven, en net dat zorgt ervoor dat je jezelf meer speling gunt; dat je misschien toch nog eventjes verdergaat, omdat je als het ware niets te verliezen hebt, want je hebt altijd nog de optie (in de buurt) om de strijd te staken. En héél soms komt er op die manier weer een beetje ruimte om vrijuit te ademen, om - in plaats van je ogen dicht te moeten knijpen voor een alles verblindende, ondraaglijke pijn - eventjes weer écht te kijken naar wat er 'is', of kan zijn. Al was er tenminste één mens die naar je luisterde.

En misschien komt er net dan een weg vrij die je –weliswaar schoorvoetend en voorzichtig- kan 'gaan'. Zolang je wil, zolang het duurt, levens-lang.

Om eventjes terug te koppelen naar de vraag of er nood is aan een euthanasiekliniek, zeg ik graag 2 dingen. Enerzijds is het erg jammer dat er de dag van vandaag t.a.v de euthanasiewet/het euthanasierecht nog zoveel mank loopt, dat er uiteindelijk vaak met een (erg) wijde boog omheen gelopen wordt. Anderzijds zeg ik volmondig ja, voor een kliniek waarin nabijheid en menselijke warmte de rode draad zijn voor wie zijn/haar beslissing heeft genomen. En misschien kan daar evenzeer een plek zijn, waar mensen vrijblijvend terecht kunnen, om te mogen uitspreken waar hun (bijna dood) hart het inwendig uitschreeuwt. Want gehoord worden kan ruimte maken...voor iets anders (wat dan ook).

Bij dit alles spreek ik uit eigen naam, meer nog: uit eigen ervaring. En daarom wil ik ook heel oprecht de oprichters en vrijwilligers van 'Vonkeleenluisterendhuis' (instaphuis en ontmoetingsplaats voor omgaan met sterven, dood en rouw) danken, voor het mooie werk en (wat mij betreft) de nieuwe (levens)kansen die ik op deze manier heb mogen ontdekken. Want erover mogen praten...maakt vrij.

## **Opinie euthanasie kliniek Otje**

**En zo is 2010 hardwerkend voorbij gevlogen. Het nieuwe jaar samen met de nieuwe projecten zijn al flink opgestart. Erg veel dank aan de vele enthousiaste medewerkers, sympathisanten en sponsors zonder wie Vonkel nooit kon worden tot wat het nu is. We blijven op jullie rekenen.**